

Stauning 7. januar 2021

Kronik Ugepost uge 2 2021, Claus Thomas Nielsen

Det vigtigste

Der er noget som er uendeligt vigtigere for et menneske end at overleve. Der er noget i menneskelivet som er uendeligt vigtigere end sundhed, tryghed og velfærd. Nemlig Retfærdighed, Sandhed, og Kærlighed. Det gode det sande og det skønne.

Sundhed og tryghed er midler til at overleve, men at overleve kan for mennesket aldrig være et mål i sig selv. Gør man sundhed og velfærd til et mål i sig selv så han man reduceret mennesket til et dyr.

Men mennesket er uendeligt meget mere end et dyr. Mennesket er skabt i Guds billede, skabt til evigt liv og til at leve for det gode, det sandes og skønnes skyld.

Det ved vi fordi Gud blev menneske julenat. Den almægtige evige Gud som har skabt hele universet, han valgte julenat at lade sig føde som et lille menneskebarn på jorden. Landsbypigen jomfru Maria blev derved den almægtige Guds moder og vi blev i kirkens hellige fælleskab Guds brødre og søstre.

Gud blev menneske for at gøre os mennesker guddommelige.

Ordet blev kød, for at kødet skulle få mund og mæle.

Ånden blev kød for at kødet skulle få Ånd

Logos blev kød for at kødet skulle få Logos.

Fordi den magt der har skabt universet blev menneske, derfor véd vi at denne magt ikke blot er en naturlov, nej han er en levende Gud. En elskende Gud. Fordi Han blev menneske véd vi, at den dybeste kraft i universet ikke er magt, men kærlighed. Den kærlighed der viste sit sande indhold da Gud lod sig korsfæste for vores skyld.

Det vigtigste i et menneskeliv er ikke at overleve og at have succes, nej det vigtigste er sandhed, retfærdighed og kærlighed.

Thi således elskede Gud verden, at han blev menneske for vores skyld, og på korset ofrede sit liv for vores skyld. For at Det Gode, Det Sande og Det Skønne skulle komme til os.

Når vi julemorgen ser på Jomfru Maria der sidder i stalden og holder det nyfødte barn i sine arme, så ser vi den dybeste kraft i universet.

Vi ser Gud. Den almægtige Gud. Han blev menneske, han blev født i stalden i Betlehem. Når vi ser Jomfru Maria med Gud i sine arme, så ser vi den kærlighed hvormed verden blev skabt. Derfor er ethvert moderskab så uendeligt helligt og moderskabet det ædleste embede på jorden. Intet er vigtigere end at være husmoder.

Julenat var himlen åben og man hørte englesangen på marken i Betlehem. Sangen forkyndte at vi mennesker ikke er små ligegyldige glimt i evighedende mørke. Nej, hver enkelt menneske er Guds skabning. Skabt til Guds kærlighed og evigt liv.

Ja, vi er højt hævet over englene, thi julenat faldt Guds engle på knæ på marken i Betlehem og lovprieste menneskebarnet Jesus Kristus.

Det betyder at den dybeste mening med vores liv ikke er i denne verden. Vi har borgerskab i Guds rige og kan uden at frygte ofre vore liv i denne verden for sandhedens skyld.

Gud blev menneske, han blev som en af os for at gøre os til en del af sin guddommelige virkelighed.

Vi er Guds børn der skal leve for evigt i hans kærlighed.

Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred i mennesker der har Guds velbehag!

Claus Thomas Nielsen

*Claus Thomas Nielsen
Sognepræst*